

Mijn haarprobleem begon toen ik een jaar of 20 was.

Ik had altijd al veel haar gehad en het was pijnlijk om te constateren dat mijn haar bovenaan steeds dunner werd.

Ik heb toen meerdere therapieën uitprobeerde maar niets hielp.

Ten einde raad koos ik voor een haarwerkje.

Mijn eerste haarwerk was een haarweving. Dat was een redelijk pijnlijke bedoening die elke maand opnieuw moest aangebracht worden.

Jaren later kwam ik terecht in een heel professionele zaak, waar toen ook Annelies werkte.

De haarwerkjes waren er veel mooier, natuurlijker en lichter. En de grootste luxe was dat ik die zelf vlot kon uithalen en terug insteken....Een nieuwe wereld voor mij ging open.

Toen die zaak na vele jaren, spijtig genoeg stopte koos ik om naar 'De Hoofzaak' te gaan bij Annelies. Ik kende haar van vroeger en ik voelde mij daar direct thuis.

Psychisch heb ik het soms wel lastig met mijn probleem. Ik ben er heel bedekt over. Niemand mag het zien of weten, enkel een paar beste vrienden.

Daar heeft Annelies heel veel begrip voor. Ze is een luisterend oor, en alles gaat er heel discreet aan toe. Ik voel mij daar zeer op mijn gemak. Ik ga daar telkens met meer zelfvertrouwen weer buiten.

Ik ben zo tevreden over mijn haarwerken en over het advies die ik er krijg.

Ik kan mij geen leven meer voorstellen zonder mijn haarwerk. Het is een deel van mijzelf. Nooit loop ik zonder.

Het is ook heel onderhoudsvriendelijk. Ik kan er zelf goed aan werken, en kleur het zelf bij indien nodig.

En als ik dan al eens een compliment krijg van iemand over mijn haar denk ik... ge moest eens weten...